

PASTORALE EENHEID

nieuwsbrief

Goede Week 2021

Voorwoord

Geachte lezer

De huidige evolutie van de pandemie biedt nog steeds geen mogelijkheid om als geloofsgemeenschap samen te komen. Voor het tweede jaar op rij vieren we de Goede Week in onze kleine thuisbubbel. Dit blijft onwennig aanvoelen, want zo'n sterke dagen wil je samen met anderen delen! Als 'huiskerk' staan we nu heel dicht bij de situatie van de eerste christenen die niet publiek konden samenkomen maar toch zochten om hun christen-zijn trouw te beleven.

Deze pandemie prikkelt onze creativiteit! Zomaar enkele tips: een bloemetje of een palmtakje bij het kruisbeeld, een kaarsje, een moment van verstilling, een gebed 's morgens of 's avonds met je huisgenoten, wat passiemuziek, een telefoontje naar wie het moeilijk heeft, een paaseitje en paaswens voor een buur, ...

Op tv is er tijdens de Goede Week op tal van zenders een ruim aanbod aan mooie vieringen. Wie een computer heeft, kan de vieringen vanuit Oostkamp (of elders) volgen. En onze kerken zijn open en worden dankzij heel wat vrijwilligers op hun paasbest gezet! Aarzel a.u.b. niet om er eens binnen te springen.

In deze nieuwsbrief krijgt u voor elke speciale dag in de Goede week bezinningsteksten en gebeden aangereikt

Bij elk van deze dagen vindt u ook een Qr-code waarmee u de info over de viering vanuit onze pastorale eenheid meteen in uw digitale agenda kan overnemen.

Rik Verbeke
pastoor

Marnix Van Belle
Teamlid PE St.-Franciscus Oostkamp



Streaming vanuit de St.-Pieterskerk

Streaming kerkdiensten P.E. Sint-Franciscus

Zoals al meegedeeld, worden bepaalde kerkdiensten die nu voor de gelovigen niet meer toegankelijk zijn, via internet uitgezonden. Via volgende link kom je op de streamingdienst:

<http://ervine.be/sint-pieterskerk-oostkamp>.

Of scan de QR-code:

Paswoord voor de gewone zondagse vieringen: **spko8020**

Normaal kies je voor stream 1.

Voor het paswoord van speciale diensten zoals uitvaarten kijk je op onze website: www.stfranciscusoostkamp.be



De planning voor de Goede Week

Palmzondag: gestreamde Palmzondagviering op zondag 28 maart om 9.45 u.

Witte Donderdag: gestreamde Witte Donderdagviering op donderdag 1 april om 18 u.

Paaswake: gestreamde Paaswake op zaterdag 3 april om 20 u.

Paasviering: gestreamde Paasviering op zondag 4 april om 09.45 u.

Op Goede Vrijdag verwijzen we graag naar de streaming vanuit de H. Bloedkapel in Brugge u kan volgen op FOCUSTV: Dienst van Goede Vrijdag in de bovenbasiliek opgeluisterd door het Vocaal Ensemble Sanguis Christi
Ook in streaming te bekijken op Kerknet.



Palmzondag



De intocht van Jezus in Jeruzalem vindt plaats in zo'n enthousiaste sfeer en door een opgetogen menigte, zo erg zelfs dat we even de illusie hebben dat Hij door iedereen als de Messias verwelkomd wordt. Ook wij voegen ons bij degenen die, ondanks het feit dat ze geen gedetailleerde kennis hebben van de Schrift, Hem verwelkomen met eenvoud van hart en overtuigd dat Hij de Heiland is, degene die door God is gezonden.

De kinderen, die geen vooroordelen hebben, verwelkomen Hem feestelijk met takken en bladeren van olijfbomen en palmen. Hij, de koning, volgens de gewoonte van die tijd, rijdend op een ezel, neemt geen triomfantelijke houding aan. En de palmtakken, die vandaag bij het begin van de viering in processie worden gedragen, zijn het teken van de vrede die Christus voor ons heeft verworven. Deze wordt met zijn dood aan het kruis een brug die de aarde met de hemel verbindt

en de mensheid met God.

Na het triomfantelijke welkom verandert het tafereel snel, want deze zachtmoedige koning wordt het ware Paaslam. Hij kwam als een goede herder om de kudde te redden. In Jezus verlaagt God zich tot de meest vernederde onder de mensen. Hij ontdoet zichzelf van zijn heerlijkheid. Hij bezit niet langer de uitstraling waarmee Hij de Blijde Boodschap verkondigde en het goede nieuws kwam brengen.

Nu heeft Hij geen enkele autoriteit meer; zelfs degenen die Hem voorheen met vreugde volgden en hadden gezongen: *'Hosanna, zoon van David, Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoge'* kijken van op afstand toe.

Hoe kunnen we deze week beleven die ons aan het lijden en sterven van Jezus herinnert? Door te verlangen om zijn oneindige liefde te beantwoorden.

Vandaag hosanna en morgen weg met Hem,
een schril contrast, en daartussenin het leven van alledag:
rauw en kwetsbaar, relatief, ontluisterend,
roem die vergankelijk is en vervliegt als de geur van parfum.

Vandaag hosanna en morgen weg met Hem,
zijn levenswijze sprak mensen aan maar riep ook weerstand op,
leven vond Hij belangrijker dan de letters van wet en traditie,
kleinen en zwakken gaf Hij een gezicht
en onrecht bracht Hij aan het licht.

Vandaag hosanna en morgen weg met Hem,
vandaag de koning te rijk zijn
en morgen de vergankelijkheid van het leven ten diepste ervaren.
Het is niet iets om daarbij elke minuut van je leven stil te staan,
maar zo af en toe,
even ...
een moment

tussen al die andere momenten het maakt je stil.

Zeg het met palmen
Zeg het met palmtakken
dat je Hem die beeld is van Ik zal er zijn voor u
wil binnenlaten in je leven.
Zeg het met palmtakken
dat je de Gekruisigde, de Verrezenen
wil binnenlaten in je samenleven.
Zeg het met palmen
dat je verbindt tot een nieuwe manier van leven
waar het geknakte riet niet gebroken
en de kwijnende vlaspit niet gedoofd worden,
waar recht wordt gedaan aan de minsten,
waar alles spreekt van breken en delen.
Zeg het met palmen en doe wat je zegt:
ik zal er zijn voor u.
Laat de Gekruisigde in jou tot leven komen.
Carlos Desoete

Palmzondag in tekst, beeld en muziek

<https://www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/palmzondag>

Vieringen op Palmzondag:

Streaming: PC/Tablet/phone: streaming St.-Pieterskerk Oostkamp 9.45 u.

radio: Radio Maria, 9 uur

TV: Sint-Martinuskerk, Herzele, 10 uur, Canvas



Witte Donderdag



Op de avond voor Hij stierf aan het Kruis, deelde Jezus zijn Laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Tijdens deze maaltijd stelde Hij het sacrament van zijn Lichaam en Bloed in. Hij deed dit om het offer van het Kruis door de eeuwen heen te laten voortduren en ons een gedachtenis aan zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen.

Witte donderdag is de dag waarop Jezus toont hoezeer Hij ons bemint. Hij wast elk van ons de voeten en geeft ons het brood des levens en de wijn van de vreugde.

Bij het Laatste Avondmaal keert Jezus de redenen om te beminnen helemaal om: Hij die de zoon van God is, verlaagt zich tot een slavendienst. Hij wast de voeten, niet de handen zoals dat de gewoonte was bij een joods avondmaal. Hij doet het zelfs bij Petrus die Hem driemaal zou verloochenen, en bij Judas die klaar staat om Hem te gaan overleveren.

Vandaag op Witte Donderdag wil ik beminnen wie ik het eerst ontmoet op mijn weg... Van hem of haar wil ik de naaste zijn. Dit kan iemand zijn die ik voor laat gaan in het drukke verkeer. Dienstbaarheid... ik kan zoveel voeten wassen van zoveel mensen... Zelfs de voeten van wie me pijn heeft gedaan. Ik blijf het horen: *'Als ik, jullie Heer en meester, de voeten was, dan moeten jullie ook elkaars voeten wassen.'*

Witte Donderdag wil gewoon zeggen
hoe ongewoon de liefde is.
Dat de meester zich buigt voor de knecht
die zich met verbaasde ogen afvraagt:
"Gebeurt dit echt?
Zien mijn ogen werkelijk wat ze zien?
Is dit de nieuwe orde?"
De wereld op zijn kop.
Liefde heeft geen troon en geen kroon,
liefde staat gebogen. Met het hoofd naar het stof op onze voeten,
met de handen in het wasbekken,
bereid om ze te leiden naar de voet van de ander.
Bereid om de eigen handen vuil te maken
aan mensen die met vuile voeten door het leven gaan.

Een gedicht van Jaap Zijlstra over voetwassing

Toen Jezus wist : nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.
Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toegegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
hij doet ons zijn geringheid aan.
Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag.
Ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Witte Donderdag in tekst, beeld en muziek

<https://www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/witte-donderdag>

Vieringen:

streaming: PC/Tablet/phone: streaming St.-Pieterskerk Oostkamp 18 u.

radio: Radio Maria, 9 uur

TV: Eclips TV, 9.20 uur (rozenkransgebed vanuit Scherpenheuvel)

Goede Vrijdag



'Goede Vrijdag' wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. 'Goede Vrijdag' is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth. Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur 's middags samen om Jezus' sterfdag te herdenken. In veel kerken houdt men dan een "kruiswegviering". De dag staat in het teken van droefheid.

Maar bij alle rouw is er toch ook een beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de naam van de dag: 'Goede Vrijdag'. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de plechtigheden. In katholieke kerken wordt rond drie uur 's middags een "kruiswegstatie" gelopen, een omgang langs afbeeldingen van het verhaal van de marteling, het dragen van het kruis en de kruisiging van Christus. (bron: beleven.org)

Heer Jezus, help ons om alle kruisen van de wereld
in uw Kruis te zien:
het kruis van mensen hongerig naar brood en liefde;

het kruis van mensen die alleen zijn en verlaten,
zelfs door hun kinderen en verwanten;
het kruis van mensen dorstig naar gerechtigheid en vrede;
het kruis van mensen die de troost van het geloof missen;
het kruis van ouderen die worstelen
onder het gewicht van jaren en van eenzaamheid;
het kruis van migranten die gesloten deuren vinden
en harten gepantserd door politieke berekeningen;
het kruis van onze zwakheden, van onze hypocrisie,
van ons verraad, van onze zonden en
van onze vele gebroken beloften;
het kruis van ons gemeenschappelijk huis dat ernstig verwelkt
voor onze zelfzuchtige ogen, verblind door hebzucht en macht.
Heer Jezus, breng in ons de hoop op opstanding en op uw
definitieve overwinning op alle kwaad en alle dood. Amen.
Paus Franciscus, Goede Vrijdag 2019

Vandaag is het 'Goede Vrijdag'; we herdenken dan Jezus' kruisdood.
Het kruis...
sommigen hebben dat teken daarnet vluchtig geslagen, onachtzaam, verveeld.
Anderen deden het diep bewust, als een geloofsbelijdenis.
Het hangt in jouw huis, misschien zelfs om je hals, in goud of zilver, als een sieraad.
Het is een blijvende verwijzing naar Hem die het gedragen heeft, jaren terug,
en die het dragen blijft, vandaag en morgen, in alle mensen die lijden.
Het is ook een teken van hoop,
want in Hem geloven, is weten dat na Goede Vrijdag Pasen komt.
Thomas www.godsdienstonderwijs.be

Goede vrijdag in tekst, beeld en muziek

<https://www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/goede-vrijdag>

Vieringen/diensten

streaming: Basiliek van het Heilig Bloed, Brugge, 15 uur via Kerknet

TV: FOCUS om 15 u. Basiliek van het Heilig Bloed, Brugge,



Paaszaterdag



Paaszaterdag / Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor Pasen. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.

Paaszaterdag / Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven stilte.

Paaszaterdag / Stille Zaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar.

In de protestantse traditie heet de dag Stille Zaterdag, in de rooms-katholieke Paaszaterdag.

Neem ons zwijgen
van ons aan, God,
als een eerbetoon
aan de gave van uw Zoon.
Ook als een vorm
van meelijden
met ontelbaar velen
die niemand hebben
naast hen in hun lijden.
Als we dat doen,
dan brengen we U nabij.
Gij, zwijgzame,
die zo dichtbij zijt
als niemand anders.

Uit: Broederlijk delen vastenkalender 2020

Paaszaterdag in woord en beeld

[Paaswake | Kerknet](#)

Vieringen/diensten

streaming: PC/Tablet/phone: streaming St.-Pieterskerk Oostkamp 20 u.



Pasen



Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april op de eerste zondag (en maandag) na de volle maan na het begin van de lente.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet.

Pasen is niet elk jaar op dezelfde zondag, maar bij benadering gezegd op de eerste zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente, maar geheel nauwkeurig is die definitie niet. De exacte datum van Pasen wordt berekend volgens de kerkelijke (christelijke) kalender.

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter oprakten.

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met Palmpasen werden de eieren ingezameld.

Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola. De mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren.

Bij katholieke christenen is Pasen ook het eind van de vastenperiode die begon met Carnaval. (beleven.org)

Gebed van de hand van Jana Binon - Pasen in tijden van corona

Heer,
Het is de dag van Pasen
De dag van de Opstanding
De dag barstensvol Leven
En toch ook de dag
Die we voor de tweede keer niet

Kunnen vieren zoals anders
En waar Verrijzenis dit jaar nog ongelofelijker klinkt
In een wereld die vast lijkt in een lange Goede vrijdag
Aan de stille zaterdag zitten we zelfs nog niet
Christus,
Gekruisigde en Opgestane Christus,
Hoe kunnen we Pasen begrijpen vandaag?
Hoe kan Uw verrijzenis onze Goede Vrijdag
In een ander licht doen zien?
Of komt U niet uit Uw grot dit jaar?
En hangt U nog steeds, met ons allen, aan het kruis?
Gij kent ons diepste lijden
Het is in U geschreven
Door U gedragen,
Ge kent het en doorvoelt het
Zoals niemand het ooit kan
Bemide Gekruisigde
En Gij kent ons diepste verlangen
Naar Hoop, naar Liefde, naar volheid van Leven,
Naar heling en dat wat 'heil' genoemd wordt
In U
Ge zijt het en doorvoelt het
Zoals niemand het ooit kon
Bemide Opgestane Heer
Je stond op
Maar het was niet onmiddellijk duidelijk
Je bent Leven
Maar hoe konden we dat zien in de dood
Hoe moet dat met Pasen dit jaar?
Met al wat ons omringt, afmat, bedroeft, doet lijden,
Met wereldwijd afzien, met dood en verwoesting,
Met lege handen, en amper woorden...
We turen in de lege grot
De erg lege grot
Teken van Uw afwezigheid?
Of net...
Paradoxaal
Van Uw Aanwezigheid als nooit tevoren
Rol de steen weg
In onze wereld
Opdat we onomwonden
Ook in de leegte
Ook in de stilte
Nét in de leegte
Nét in de stilte
U mogen zien
Aanwezig dan ooit tevoren

Pasen in woord en beeld

[Paaszondag | Kerknet](#)

Vieringen/diensten

streaming: PC/Tablet/phone: streaming St.-Pieterskerk Oostkamp 09.45 u.

TV: Canvas: Eurovisie om 11 uur, ziekenhuis La Carità, Locarno (Italiaans Zwitserland), gevolgd door de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' in Rome, Canvas