



PASTORALE EENHEID

nieuwsbrief

december 2020

Voorwoord

Het wordt geen normale advent en Kerst dit jaar. We zullen Kerst en Nieuwjaar moeten vieren in beperkte kring.

Toch zal u in onze parochiale eenheid de kans krijgen om deze periode en feesten te beleven.

Eerst en vooral zullen al onze kerken in de weekends open zijn van 9 u. tot 17 u. De kerken die in de wekdagen normaal open zijn, zullen iedere dag open zijn van 9 u. tot 17 u.

In de advent zal de adventskrans centraal staan en binnen enkele weken zal ook de kerststal in de kerken opgebouwd worden.

Live vieren zal er niet bijzijn, maar we hebben het geluk dat dankzij de streaming wij de kans krijgen om elke zondag een eucharistieviering (of woorddienst) kunnen meemaken. Ook op Kerstmis en Nieuwjaar zal de viering vanuit St.-Pieter gestreamd worden.

En laten we in de advent ook de Welzijnszorgactie niet vergeten. Dit jaar zal het niet mogelijk zijn om een omhaling te houden voor zij die het moeilijk hebben in onze eigen omgeving. In deze nieuwsbrief vind je wat wel mogelijk is.

We denken ook al aan 2021 en u zal in deze nieuwsbrief ook al iets kunnen lezen over de voorbereidingen op eerste communie en vormsel

Wij wensen jullie allen een deugddoende advent, een zalige Kerst en een gelukkig en gezond 2021

pr. Rik Verbeke, 050 82 22 30 of 0477 48 48 29
secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

Marnix Van Belle

Streaming vanuit de St.-Pieterskerk

Streaming kerkdiensten P.E. Sint-Franciscus

Zoals al meegedeeld, worden bepaalde kerkdiensten die nu voor de gelovigen niet meer toegankelijk zijn, via internet uitgezonden. Via volgende link kom je op de streamingdienst:

<http://ervine.be/sint-pieterskerk-oostkamp>.

Of scan de QR-code:

Paswoord voor de gewone zondagse vieringen: **spko8020**

Normaal kies je voor stream 1.

Voor het paswoord van speciale diensten zoals uitvaarten kijk je op onze website: www.stfranciscusoostkamp.be



Indien er die dag meerdere diensten zijn: keuze maken tussen de mogelijke streams. (Even proberen, missen kan niet!)

Deze dienstverlening is een initiatief van de kerkfabriek van Sint-Pieters Oostkamp maar staat ten dienste van alle gemeenschappen van onze pastorale eenheid en ze is ook volledig gratis. We brengen om beurten elke kerk in beeld met de eigen lectoren.

De keuze voor deze investering was al gemaakt vóór de coronamaatregelen maar ze komt nu uiteraard bijzonder gelegen. Maak er gebruik van!

planning voor december:

6 december om 9.45 u. tweede zondag van de advent

13 december om 9.45 u. derde zondag van de advent

20 december om 9.45 u. vierde zondag van de advent

25 december om 9.45 u. kerstviering

27 december om 9.45 u. H. Familie

1 januari 2021 om 9.45 u. nieuwjaarsviering

Onze kerken zijn open



Er kan momenteel geen eucharistie gevierd worden, maar bijna alle kerken in onze pastorale eenheid zijn open. Er kan een kaarsje worden gebrand; er kan worden gebeden. Op sommige plaatsen kan er een intentie worden neergeschreven in het intentieboek. Je bent er zeer welkom voor een moment van bezinning!

Gebeden voor de advent

Waakzaam in coronatijden

Wees waakzaam
want voor je het weet
heeft eenzaamheid je overmand
heeft angst je verlamd
en zeg je ook
dat niemand te vertrouwen is.
Wees waakzaam
want voor je het beseft
geloof je ook de leugens van nep nieuws
ga je mee in complotdenken
dat zondebokken zoekt.
Wees waakzaam:
staar je niet blind op wat nu niet kan:
samenkomen met vrienden,
samen eten en drinken
samen feesten...
samen bidden, zingen en vieren...
maar zie wat wel nog kan
en ontdek nieuwe mogelijkheden
om mensen te ontmoeten
om op afstand toch nabij te zijn...
En zie hoe eucharistie gebeurt
-ook al kan ze niet gevierd-
in zoveel mensen
die breken en delen
en er zijn voor anderen.
Wees waakzaam
en zie hoe God vandaag gebeurt,
hoe de Verrezenen geboren wordt:
helemaal anders dan voorzien
en toch zo echt:



de losse babbel op de straat of aan de deur,
het mailtje, sms-je, telefoontje,
het luisterende oor
het woord 'Ik zal er zijn ...'.

Zoek het niet te ver:

Het kan allemaal zo eenvoudig, zo gewoon
als het dagelijkse zorgen voor een kind

Wees waakzaam

Kijk met Gods ogen.

Hoor zijn woord

In en achter mensenwoorden.

Spreek zijn taal,

het liefdesrefrein 'ik zal er zijn'

en maak Hem zichtbaar

en weet: Hij is te doen.

Hij is niet ver, de Eeuwige;

Hij is vlakbij,

de altijd aanwezige.

de grote In-wezige.

Carlos Desoete

Donker

Donker in onze dagen, donker in onze nachten.

De weg van ons leven,

gehuld in duister van niet weten en niet kunnen.

Waarheen? Waarvoor? Waarom?

Het vragen houdt niet op,

de wereld lijkt verdwaald

en onze dromen lijken kwijt,

de dromen van die mens,

de dromen van dat Licht

waar wij zo naar uitzien.

Maar nog steeds blijven mensen bij elkaar

om elkaar aan te sporen

niet in het donker te blijven.

Goede God, help ons,

bij ons zoeken naar die droom

soms zo ver weg,

maar eens

ergens weer zichtbaar en heel nabij.

Breng uw licht dichterbij

Amen.

God heeft een gezicht

Er was een tijd dat de mensen in deze korte dagen

bij het schemerlicht en bij het halfopen deksel van de kachel
niet anders deden dan verlangen:
een oeroud verlangen naar de lente
en het lengen van de dagen.
Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer
met schemerlicht en gekleurde kaarsen.
Maar ons verlangen is zoveel meer,
reikt zoveel verder dan de lente
en het lengen van de dagen.
Wij verlangen in de duistere berichten van onze dagen
naar een land en een leven zonder angst en leugen.
Laat morgen al het duister opgehelderd zijn,
de diepste oorzaken ervan bekend,
de juiste besluiten gevallen en oordelen geveld,
zodat ons land gezond herademen kan.
Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek,
onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht,
de lente uit de winter.
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht.
Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de mensen:
onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid
een onbehagen en een weerstand en die wil
om eindelijk en voorgoed gerechtigheid te maken.
Wij bidden om advent, om licht dat groter is
dan het licht van de mensen
en om liefde uit den hoge,
mooier dan de lente!
(Naar Manu Verhulst.)

Welzijnszorg



Bij de start van de advent lanceert Welzijnszorg een nieuwe campagne in de strijd tegen de armoede. Die vestigt dit jaar de aandacht op het grote belang van huisvesting. *Wij hebben ons al eerder in campagnes ingezet voor huisvesting. Het blijft noodzakelijk om daar de aandacht op te blijven vestigen. Voor 1 op 5 gezinnen in Vlaanderen en Brussel is goed wonen ook vandaag nog onbetaalbaar, ook al is dat een basisbehoefte en is een veilige en goede thuis een vereiste om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen en een goede gezondheid te hebben. Dat heeft bovendien ook een ernstige impact op de fysieke en de psychische gezondheid. Recht op wonen is een van de belangrijkste pijlers van een goed armoedebeleid.*

Voor mensen met een gering inkomen is het vaak een bijna onmogelijke opdracht een fatsoenlijke woning te vinden. *Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Meer dan de helft van de huurders moet meer dan een derde van zijn inkomen aan de huur besteden, vaak loopt dat op tot de helft. Reken daar nog het gebruik van energie en water bij en er rest voor velen nauwelijks nog een budget om te voorzien in basisnoden als kleding en voedsel.*

Tot overmaat van ramp moet elke huurder in Vlaanderen een huurwaarborg van een drietal maanden betalen. Voor velen ligt dat instapbudget, alleen al om te kunnen huren, te hoog. Voor mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar. Het aanbod van betaalbare woningen is te klein, waardoor veel mensen in slechte woningen wonen waarvoor zij te veel betalen. 13 procent van de woningen in Vlaanderen vertoont ernstige gebreken, in Brussel loopt dat op tot 22 procent. Wij roepen de overheid op om het aanbod van sociale woningen uit te breiden om de krapte op de private huurmarkt te verminderen. Door de petitie te ondertekenen bouw je mee aan een virtuele woontoren van burgers voor wie onbetaalbaar wonen onaanvaardbaar is. Met jouw stem stapt Welzijnszorg straks naar de bevoegde minister.

Klik op deze link:

[De online petitie](#)

Ook de omhaling in de kerk zal niet kunnen. Maar je kan storten. Wanneer je 40 euro of meer overschrijft ontvang je een fiscaal attest.

Doe een gift op BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg VZW, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel gestructureerde mededeling +++201/1000/14626+++

Alvast heel hartelijk dank

(her)abonnering Kerk & Leven



Laatste kans om te abonneren op het parochieblad.

Voor **42 euro** ontvangt u wekelijks goed nieuws.

U schrijft over op het nr.: BE78 7310 4564 9686 (Kerk&Leven) met vermelding van uw abonnementsnummer.

Wil je geen nummers in 2021 missen, is het nu de laatste kans! Schrijf nog DEZE week over!

Ken jij ook iemand die misschien wel interesse zou hebben in ons blad: spreek hem/haar gerust aan! Als je een nieuw abonnement aanbrengt, ontvang je 10 euro korting op jouw inschrijving!

Je neemt hiervoor contact op met Marleen Deschaght van het secretariaat: 0479 30 93 91 of onthaal@stfranciscusoostkamp.be

Eerste communie 2021



Tijdens het eerste leerjaar van de lagere school kunnen de ouders van een in de katholieke kerk gedoopt kind, dat naar een katholieke school gaat of de katholieke godsdienstlessen volgt, een aanvraag voor de eerste communie doen.

De voorbereiding gebeurt in samenspel met het gezin, de school en de parochie.

De eerste communie is niet een automatisch gebeuren dat bij het eerste leerjaar past, maar het is een belangrijke en bewuste keuze.

Om de eerste communie te kunnen doen wordt het kind door het **doopsel** eerst opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap, de kring van mensen die God naar het voorbeeld van Jezus onze Vader noemen.

Daarin is een voorbereidingsavond een belangrijk onderdeel. Het samen ontdekken van de betekenis van het doopselsacrament en de gebruikte symbolen is zeker een meerwaarde op weg naar het doopsel.

Door de coronacrisis kunnen we nog geen datum doorgeven maar wie inschrijft voor het doopsel krijgt nog een uitnodiging om samen te komen met het kind en peter of meter als de maatregelen het toelaten.

Wie wil inschrijven voor het doopsel en de eerste communie kan het formulier invullen dat je via de school zult krijgen.

Wil je het via de school ingevuld terugbezorgen aan de leerkracht voor de kerstvakantie tegen 17/12/2020.

Voor vragen of info kan je terecht bij Irene Vanhaverbeke tel. 050 823080 irenevanhaverbeke@skynet.be

Vormselwerking Oostkamp - Waardamme



Beste ouder(s) vanuit Oostkamp en Waardamme,

In de opvoeding van onze kinderen maken we voortdurend grote en kleine keuzes. Kiezen voor het doopsel was er daar één van. Nu jullie kinderen bijna de leeftijd van 12 jaar bereiken, mogen ze zelf meebeslissen over zo'n grote keuze. Dit jaar kiezen jullie er al dan niet samen voor om jullie zoon of dochter te laten vormen.

We hopen samen met de vormelingen een boeiende weg te kunnen afleggen waarin we de keuze om Christen te zijn proberen te illustreren en in gesprek te brengen.

Ondanks de onzekerheid van dit coronatijdperk hebben we een basisprogramma opgesteld om het vormsel te laten doorgaan **op zaterdag 29 mei 2021**.

Als voorbereiding op het vormsel zouden we zeker 4 keer samenkomen om groepsgesprekken te voeren, te knutselen rond symbolen, te luisteren naar getuigenissen,....

We zouden werken met groepen van 24 vormelingen, waarmee we telkens op afstand en met mondkap 'coronaproof' werken in de Raat rond de vertrouwde thema's: vuur, water, handen en olie.

We schatten nu in dat we zo aan 3 vormselvieringen komen.

Voor de planning en organisatie van het vormsel, is het belangrijk dat we op tijd weten of uw kind al dan niet met ons meestapt in deze voorbereiding.

We vragen jullie om **in te schrijven tegen de kerstvakantie (voor 18 december)**.

In de kerstvakantie maken we met de catechisten onze groepsindeling en begin januari krijgen jullie dan bericht van ons met meer informatie en de uitnodiging voor de eerste activiteit in het weekend van 14-15 januari 2021.

Hier is meteen ook al [de link](#) naar het inschrijvingsformulier.

Vriendelijke groeten,

Team vormselwerking Oostkamp en Waardamme

BZN-kalender

De BZN Kalender 2021 koop je nooit alleen voor jezelf of voor iemand die je kent.

Je steunt er ook de werking van Bond zonder Naam. Zo help je bouwen aan een zorgzame samenleving waar kwetsbare mensen kansen krijgen en kunnen groeien.

Kalenders te verkrijgen aan de deur tegen 12 euro bij:

* Huis Emmaüs, Rustoordstraat 15, of 050 82 40 28

* Wilfried en Irene Vanhooren-Vanhaverbeke, Karel van Manderstraat 13, of 050 82 30 80



terugblik

uit de streaming van de gebedsdienst op 29 november:



Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Oostkamp



Pastorieplein 1
8020 Oostkamp

[Bezoek onze website](#)

Deze e-mail is verzonden aan marleen.deschaght@skynet.be. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u marnix.vanbelle@telenet.be toe aan uw adresboek.

