



# PASTORALE EENHEID

## juni 2020

### Meer goed nieuws

#### **Eindelijk!**

Dertien zondagen zijn we niet meer samen gekomen. Al die tijd waren onze kerken de stille getuigen in het landschap, wachtend op het ogenblik dat ze weer een kloppend hart mogen worden in al onze kernen. Maar straks, op 13 juni, kunnen we weer samenkomen.

#### **Het zal anders zijn.**

Ja, het zal anders zijn omdat we bekende gezichten zullen missen; er zijn de mensen die we verloren hebben of zij die omwille van een kwetsbare leeftijd nu beter veilig thuis blijven. Het zal wennen zijn aan de anderhalve meter, aan het mondkapertje dat we omwille van het respect voor elkaar zullen aandoen bij het binnenkomen of bij het naar buiten gaan van de kerk. Het zal wennen worden om verwelkomd te worden door stewards die je geen liedboek maar wel een beetje handgel zullen aanreiken en die je veilig naar je plek zullen leiden. Het wordt wennen, maar we willen het graag leren om ons beetje bij beetje aan te passen aan een nieuwe situatie die wellicht nog lange tijd onze aandacht zal vragen. Niet omwille van de regeltjes maar uit respect voor mekaar.

#### **“Jullie moeten doorgaan”**

We zullen opnieuw de waarde van het samen bidden en luisteren leren; het zingen zal er voor even nog niet bij zijn. Maar de orgelmuziek of het lied van de voorzangers kunnen het van ons overnemen. En juist nu we weer samenkomen, viert de kerk de liturgie van Sacramentsdag. Eigenlijk is dit de liturgie van Witte Donderdag die in een andere setting wordt hernomen. Jezus die zegt tot zijn leerlingen: “ik kan niet bij jullie blijven maar jullie moeten doorgaan met de dingen te doen die we samen hebben gedaan; als jullie elkaar de voeten wassen, als jullie dienstbaar zijn voor elkaar en samen het brood breken tot mijn gedachtenis, dan ben ik in jullie midden”. We zijn er nooit klaar mee om dit te begrijpen. We zijn er nooit klaar mee om te leren hoe wij de liefde van God kunnen tastbaar maken in deze wereld.

#### **Beperkte aantallen**

Zeker tot 1 juli zijn we bij wet gebonden aan kleine aantallen die toegelaten worden in de kerk (1 per 10 m<sup>2</sup> oppervlakte). Dit is maximaal 100 mensen in Sint-Eligius Ruddervoorde; 84 in Sint-Pieter Oostkamp; 56 in St.-Jan Hertsberge; 35 in Waardamme en Baliebrugge en 33 in Moerbrugge.

Het zou dus kunnen zijn dat je in Sint-Pieters voor een gesloten toegang komt te staan omdat het aantal overschreden wordt. Dit is de harde wet; dan worden we door de wet tot vreemde of vluchteling gemaakt in eigen huis! De kerkgangers van Oostkamp die mobiel zijn zou ik echt aanraden om enkele weken op zaterdagavond mee te vieren in Waardamme of in Sint-Eligius Ruddervoorde of op zondag om 11 u. in Sint-Jan of in Moerbrugge. Wat is het mooi om op stap te gaan en elkaar te vinden vanuit alle hoeken van onze pastorale eenheid rondom het mooiste teken dat Jezus ons naliet: Woord en brood.

#### **Wakker geworden in een andere wereld**

Ons eerste samenzijn zal in het teken staan van de dankbaarheid! De vele mensen die we in deze coronatijd hebben verloren en hun lieve families zullen we zeker aanwezig weten. Maar dankbaarheid zal

de hoofdtoon zijn in al onze vieringen Dankbaarheid om wat we om ons heen hebben ervaren aan inzet en warme verbondenheid. Verbondenheid die niet mag verloren gaan nu er zoveel mensen lijden onder de gevolgen van de crisis. Verbondenheid die solidariteit mag worden met velen.

We zijn wakker geworden in een andere wereld maar we zijn niet alleen. We zingen in een van onze paasliederen: "Hij heeft ons meegenomen, ver van het alledaagse, maar we moeten het zelf geloven en daarom blijven we samenkomen om "vrij en onverdeeld te wonen in zijn dromen"! (ZJ 442-W.Pendrecht)

Luc Deschodt

## Eucharistievieringen PE St.-Franciscus Oostkamp juni 2020



Zaterdag	13/06/2020	16:45	St.-Blasius
		18:00	St.-Eligius R
Zondag	14/06/2020	09:45	St.-Pieter O
		11:00	St.-Godelieve M
Zaterdag	20/06/2020	16:45	St.-Godelieve BB
		18:00	St.-Eligius R
Zondag	21/06/2020	09:45	St.-Pieter O
		11:00	St.-Jan
Zaterdag	27/06/2020	16:45	St.-Blasius
		18:00	St.-Eligius R
Zondag	28/06/2020	09:45	St.-Pieter O
		11:00	St.-Godelieve M

**Heropstart van de vieringen**



Wil u meer weten over hoe de vieringen kunnen heropstarten, dan kunt u via deze links meer info opvragen.

[artikel dat verschijnt in Kerk&Leven van 10 juni](#)

[Gestelde vragen](#)



#### Klokken!

11 weken hebben de klokken-  
van onze zes kerken  
samen met klappende handen  
en tal van tekens  
een hart onder de riem willen steken  
van alle zorgende en helende handen.  
Diepe dankbaarheid  
voor alle warme zorg  
die we met elkaar mochten delen.  
Nu vele inspanningen  
beetje bij beetje beloond worden in soepeler leven  
maar met blijvende en intense zorg voor elkaar  
mogen onze kerkklokken  
weer teken worden  
van 't Leven van binnen  
dat weldra mag herbeginnen!

© Luc Deschodt

## CCV Brugge



Dank- en  
impulsavond  
online  
programma



### Dank- en impulsavond 2020

deze gaat omwille van de geldende maatregelen rond corona niet live door, maar je kan (na inschrijving) deelnemen aan de videoconferencemeeting op 18 juni.

[inschrijven kan via deze pagina.](#)

**Pastorale Eenheid Sint-Franciscus  
Oostkamp**



Pastorieplein 1  
8020 Oostkamp

[Bezoek onze website](#)

Deze e-mail is verzonden aan [marleen.deschacht@skynet.be](mailto:marleen.deschacht@skynet.be). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [marnix.vanbelle@telenet.be](mailto:marnix.vanbelle@telenet.be) toe aan uw adresboek.

